



Lekke We

Onder de titel *De grote goesting* focussen de toeristische diensten van de Westhoek deze zomer op

de culinaire geneugten die te beleven zijn in deze West-Vlaamse regio die tegen Frankrijk aanleunt. De gelijknamige informatiepocket met meer dan 150 tips is gratis te bestellen op de webshoppagina van Westtoer, maar ook online beschikbaar. Hier alvast een aantal smakelijke suggesties.

André Grosemans

Hef het glas op Heuvelland

In een streek die de slogan *Leven als God naast Frankrijk* hanteert, kunnen ze je natuurlijk een goed glas wijn aanbieden. De Heuvellandse wijn is net als een Haspengouwse en de Hagelandse een van de beschermde oorsprongsbenamingen van de wijnbouw in Vlaanderen. De hellingen, de invloed van de Noordzee, de ondergrond van ijzervandsteen, de bescherming door de bossen en het gematigd klimaat maken Heuvelland tot een geknipt terroir. De vzw Vintage Heuvelland telt inmiddels 21 enthousiaste wijnmakers. Een aantal wijndomeinen organiseren professionele degustaties en sommige kennen diverse formules voor individuele of groepsbezoeken. Dat is onder meer het geval voor Entre-Deux-Monts in Westouter en Monteberg in Dranouter.

In het bezoekerscentrum Het Heuvelland op het Sint-Laurentiusplein in Kemmel is de toeristische kaart *De Heuvellandse Wijnroutes* (2 euro) te koop, maar je kan ze ook downloaden. Dat gaat van een autoroute tot enkele wandellussen van vijf tot enkele kilometer. Er bestaat ook een Vintage Heuvelland fietsroute van 24 kilometer. Deze zomer zijn er tal van activiteiten tussen de druivenranken, te beginnen met het opendeurweekend in tien wijndomeinen op 3 en 4 juli. Je koopt een glas



De Heuvellandse wijn is een van de beschermde oorsprongsbenamingen van de wijnbouw in Vlaanderen. Foto: Westtoer - Jan D'Hondt

van 4 euro en kan daarmee op diverse locaties proeven. Bij Wijngoed Monteberg mag je op de flanken van de Kemmelberg van 18.30 tot 22 uur aperitieven op de zaterdagen 10 en 24 juli en 7 en 21 augustus. Er zijn dan ook concertjes. Zo iets kan je op 16 juli en 20 augustus ook beleven op het wijndomein Klein Rijselhoeke in Loker, op een boogscheut van de Franse grens. De jaarlijkse Wijnfeesten Heuvelland staan op 15 augustus op de agenda. Het wijngoed Ravenstein in Wervik organiseert op 28 en 29 augustus de Winetrail. Tussen 10 en 15 uur kan je star-

ten voor een wandeling van zes of twaalf kilometer door de wijngaarden. Onderweg kan er geproefd worden. Op deze locatie opent trouwens een wijnterras van 8 juli tot 15 augustus op donderdag, vrijdag en zaterdag. De zomerbar van Entre-Deux-Monts is van donderdag tot zondag open, telkens van 10 tot 17 uur.

www.entre-deux-monts.be
www.monteberg.be
www.wijndomein-ravenstein.be
www.vintageheuvelland.be
www.toerismeheuvelland.be
www.toerismewesthoek.be/nl/wijn

Aan tafel in een hoppeveld

Onder de titel *Diners insolites* worden deze zomer unieke etentjes op uitzonderlijke locaties georganiseerd. In het openluchrestaurant Stroomloos, aan De Bloemmolens in Diksmuide, serveren ze

op 11 juli lekkers uit de Westhoek en op 14 juli gerechten van over de schreve. Op de nationale feestdag krijg je er de Brabançonne op je bord. Belhop in Poperinge laat je op 21, 22 en 23

augustus genieten van *Au houblon de Flandre*. Met een kruiwagen breng je je eerste gerecht naar je tafel in het midden van een hoppeveld. Daarna blijft het genieten van grensoverschrijdende ge-

rechten. We verklappen alvast dat het dessert een eeuwenoud recept is dat vroeger op tafel kwam om het einde van de hoppepluk te vieren.

www.toerismewesthoek.be/grotegoesting



Samen pizza's bakken in de speelboerderij 't Ganzengoed in Staden.

Foto: Westtoer - Jan D'Hondt

Kinderen als keukenpieten

In het bakkerijmuseum in Veurne kunnen kinderen helpen met het kneden en bakken van brood of de huisbakker assisteren bij het maken van allerlei koekjes. Tijdens de vakantie zijn er trouwens nog tal van andere doe-activiteiten.

re sthoek



Er zijn nog meer locaties in de Westhoek waar kinderen zelf wat lekkers kunnen bereiden. Op de speelboerderij 't Ganzengoed in Staden kan het jonge volkje zich niet alleen vermaken met volksspelen of rondwalen in een fruit-bomendoelhof. Ze mogen er ook samen pizza's bakken.

www.toerismewesthoek.be/nl/doen/bakkerijmuseum-veurne
www.tganzengoed.be

Op en langs het water

Op een terras langs de IJzer, in het gras naast een kanaal, op de oevers van een vijver of een meer. De Westhoek biedt veel leuke adresjes aan de waterkant. Neem nu Pacific Eiland in Ieper, een tearoom, bistro en restaurant omgeven door water. Er zijn drie terrassen en een speelplein op deze groene long die op een steenworp van het stadscentrum ligt en enkel via een idyllisch bruggetje te bereiken is. Halfweg de zeventiende eeuw werd dit eiland aangelegd als onderdeel van de vestingen om vijanden af te schrikken. Er stond een munitiedepot. Nu liggen er tien roeibootjes klaar om de Ieperse omwalling eens van vanop het water te bekijken. Zo'n vaartuig huren kost 10 euro voor een half uur. Ook aan het restaurant De Hooipiete in Lo-Reninge kan je een boot huren. Je staat zelf aan het roer van een comfortabele en deels af te dekken familiesloop als je op deze unieke manier de IJzervallei verkent. Er is een frigo aan boord. Je kan je eigen drank of picknick meenemen, maar natuurlijk ook voor het



Picknicken op of langs het water. Foto: Westtoer - Jan D'Hondt

vertrek wat bestellen in het restaurant. Enkele uitgewerkte culinaire arrangementen kosten zo'n tien euro per persoon. Een plank antipasti voor drie à vier opvarenden kost 18 euro. Op de drie mogelijke bootroutes kom je aanlegplaatsen met picknick-

ruimtes tegen. De huurprijzen variëren van 110 euro voor twee uur varen tot 300 euro voor een hele dag.

www.toerismewesthoek.be
www.pacificeland.be
www.hooipiete.be

Geef ons nog een rondje

Wie liever bier dan wijn heeft, kan ook zijn hartje ophalen in de Westhoek. Er zullen weinig streken zijn waar je zoveel brouwerijen op een rijtje vindt. De trapst van Westvleteren kent iedereen, maar er is nog veel meer te ontdekken in de wereld van streekbieren. Dat kan rondrijdend met een authentiek VW-busje in *Rondje Westhoek*, maar dat kan ook op sportieve wijze dankzij vier *Tournee locale bierfietsroutes*. Ze brengen je naar thema-adresjes als brouwerijen en volkscafés, maar ook langs hoppevelden. Wie alles over de geschiedenis van deze opmerkelijke teelt wil kennen, bezoekt het Hopmuseum in de Gasthuisstraat in Poperinge. In de jaren 70 geopend en nu grondig gerenoveerd. Een lift brengt je naar de zolder, waarna je afdalt en verdieping na verdieping meer te weten komt over legenden en folklore, over de evolutie van de arbeidsintensieve teelt in de



Bierfietsroutes brengen je naar brouwerijen en volkscafés, maar ook langs hoppevelden. Foto: Westtoer - Jan D'Hondt

loop der tijden. Achteraf kun je in de cafetaria nippen van een extra gehopt biertje uit de streek. Toegangsprijs: 6 euro.

www.tourneelocale.be
www.hopmuseum.be